

Lied van totaalbestaan



1.

Tussen de fooi van welgestelden
en de furie van drenkelingen
ligt het niemandsland dat wij
waanweigeraars betreden

een werkerterrein dat ons vergunt
grondig te proeven van volheid
en ademend in puurheid
alle wezens slagvaardig te dienen

zorgvuldig geworven bodhisattva's
van onbaatzuchtige, edele aard
verbinden zich graag duurzamer
dan om bedrieglijk werelds gewin

dagelijks toetst deze plek van beproeving
ons in levenslang dierbaarste keus:
vervullende vrijheid van oprecht menszijn
of pijnlijke knechting in heilloos verval

met milde kracht leer je werken,
immuun voor valsheid en vervreemding,
je zult een betrouwbaar rustpunt zijn
voor wie inspiratie zoekt en borging

waar niemand zich wijselijk herinnert
aan de volheid van levend totaalbestaan
openbaart de weg toenemend noodzaak
teneinde splijtend verband te bestrijden

blikvernauwing en beelddwang
reduceren de mens tot dierlijke soort
die uit hebzucht, drift en onrust
zijn wezenlijke goedheid vergeet

producent of consument:
beiden kampen met blindheid;
subtiel verleidend of klagend verslaafd
ontgaat ons de zin van dit kostbaar bestaan.



2.

Zelfbevrijding en wereldbeheer
zijn geestelijke krijgers tot opdracht;
naarmate wij ons denken ontgrenzen
wordt het lichaam deelbaar werkverband

dit tweeledig oefenen heelt eerst onszelf
en komt dan anderen ten goede
dankzij niet gebonden en onbegrensde
oerkracht van geesteswerking

twee fronten levert dit strijdperk
en op elk ben je betrouwbaar welkom:
er is reden voor karma-correctie,
tegelijktijd wordt dharma versterkt

mensen zijn enerzijds haastige makers
hechtend aan dat wat hun toevalt,
en anderzijds trage belevers
klampend aan loon van houvast

de eersten zijn gebaat bij gemoedsrust,
de laatsten siert oog voor hun adel;
de maakbare mens koestert overdaad,
de machteloze komt reëel tekort

er is de weke sfeer van welbevinden
die harten sluit en grenzen trekt;
er is de ruwe sfeer van onbehagen
die taal en lichaam aantast

in de eerste stelt men onterecht eisen
en ontwerpt destructieve structuren;
de tweede ontbreekt het aan helder zicht
en vergenoegt zich domweg met vermaak

vals ingeschakeld leert men beseffen
hoe noodzakelijk uitschakeling is;
pijnlijk uitgeschakeld gaat men verlangen
naar de volle vrucht van inschakeling.



3.

Wij krijgers van vormloze orde
harmoniseren op velerlei vlak;
veroorzaakt nood ondraaglijk lijden
dan word daar allereerst op ingezet

maar ook: waar terechte winst wacht
investeert een mens des te dieper;
op korte termijn leg ik wondverband,
terwijl genezing meer tijd benodigt

we trainen hiermee twee vaardigheden,
een praktische en een inhoudelijke:
in staat om ruwheid te temperen
steken we in op blijvende vrede

dit laatste hoort thuis in innerlijkheid
en vereist anoniem opereren;
in het eerste ligt een verzorgingstaak
die ambulant wordt aangepakt

dankzij investeren in geestelijke rijping
wordt ons dharma-lichaam actief,
terwijl omgevingsvariabelen bedienen
ons verbindt met boeddha-domein

de oprechte beoefenaar huldigt volop
al wat ons daartoe in staat stelt:
belichaamde wijsheid van onderricht
en constant stromende hartskwaliteit

de drie juwelen zijn grondig betrouwbaar
en de aard van het pad nergens aangetast,
daarmee bevorder ik volheidsbeleving
die rechtstreeks antwoorden schenkt

zo zijn wijsheidsdienaren toegerust
voor tijdloos praktisch manifesteren;
dagelijks subtieler vestigingswerk
verschafft steeds openlijker toegang.



4.

Diverse wezens bevolken samsara,
ruw onwetenden en bedrieglijk verfijnden,
koortsig verdwaasd door het tweevoudig gif
van oude verblinding en zinloos gewin

wat men wereld noemt is illusiecultuur
van geestesklontering, cosmetisch vereffend,
want wens en woede tekenen mijn daden
zolang ik door waan word verteerd

deze vervreemding wordt direct verholpen
door zelfbevrijding en wereldbeheer:
transparant herstellen zich karmische clusters
en ontgiftigde functies reageren intact

geen speciale expertise is vereist hier,
landbouwer, yogi of academicus:
ieder van ons is innerlijk geest,
zich vertonend in woord en gebaar

het kernachtig vuur van hartsbewustzijn
breekt de kluisters van waangevang,
terwijl de oceanische aard van mededogen
ons verbindt met al wat ademt

wie is er die bewust onvrijheid begroet
of grif onmacht en falen omarmt,
en ijdel verwend raak je slechts verontwaardigd
of ontmoedigd uit gebrek aan verweer

weet: waarheid koerst niet op commentaar
en het leven herschrijft voor ons niet zijn wetten;
wij blindgangers mogen wel dankbaar zijn
dat de weg ons behoedt voor nog heftiger leed

maak daarom nu de heilige keuze
je te wijden aan het pad van bevrijding
en nooit meer je te laten misleiden
door heilloze aandrang, bodhisattva.



Bron:
Wiswerk boek